

Selissenwal

1

Ommetje Bankjesroute

1 De start van de bankjesroute begint bij de Walnoot, bij de Walnoot staat het eerste bankje. Dit bankje is gemaakt van het hout van de Amerikaanse eiken die gekapt moesten worden in de Achterbergstraat om plaats te maken voor de Rentmeester.



Gemeenschapshuis De Walnoot

Reginahof 1
5282 GC Boxtel
0411 - 673485
www.dewalnootboxtel.nl
email: dewalnoot@gmail.com

1 In 1965 werd het gemeenschapshuis De Walnoot officiële geopend door burgemeester Martien van Helvoort en de ingezegend door pastoor Herman de Beer.

Aan het eind van de vorige eeuw is het verbouwd.

In 2005 verhuist het naar een tijdelijke onderkomen aan de Eikenlaan.

In 2010 werd het huidige gebouw officieel in gebruik genomen.



Ommetje Bankjesroute

2

- We wandelen vanaf de Walnoot langs de vijver aan de achterkant naar het pastoor de Beerpad wat langs de Dommel loopt.
- In de muur bij de vijver zien we een relief van de Walpoortschool.

3

- We slaan linksaf het pastoor de Beerpad op.

Dit ornament is waarschijnlijk al in 1955 op de daklijst geplaatst toen de school gebouwd is. Zeker is dat het er in 1960 stond. De school werd toen een jongensschool met de naam Zonnehoek, later Walpoortschool. Dit is het enige wat van de school is overgebleven. De maker van dit ontnamen is onbekend.

De prinses Amaliaschool bevindt zich in hetzelfde gebouw als de Walnoot. Toen de school werd afgebroken is dit ornament bewaard en heeft op verschillende plekken in de wijk gelegen, Op initiatief van bewoners is dit ornament schoongemaakt en in 2012 de muur geplaatst

Pastoor de Beerpad

Pastoor Herman de Beer is van 1960-1985 pastoor geweest van de Maria Reginaparochie in Selissen.

De Maria Reginaparochie beschikte in de beginjaren nog niet over een kerkgebouw en had onderdak in de Zonnehoekschool.

In 1957 werd bekeken of er een kerk kon komen in Selissen en kapelaan de Beer werd benoemd tot bouwpastoor. In 1958 kwam hij in Selissen wonen, waar hij in 1960 een eigen pastorie kreeg.

15 November 1959: Pastoor Herman de Beer (midden) plaatst de eerste steen van de Maria Reginakerk

De pastorie in de van Beekstraat (tegelijk met de kerk afgebroken)

Pastoor Herman de Beer plaatst een loden koker met oorkonde in de muur van de nieuwe kerk.



Ommetje Bankjesroute

4

• aan het eind rechtsaf het pad Wittehoeveloop op ##### (ommetje 2)

• Witte Hoeveloop volgen langs de Dommel, tot aan de brug, daar staat aan de linkerkant een picknicktafel

5

• hier gaan we rechtsaf de Bosscheweg op en over de brug, naar rotonde Munsel

De Wittehoeveloop.

De Witte hoeve was een boerderij. Dit pad heeft officieel de naam de Wittehoeveloop gekregen op 8 juni 2016. Er was een prijsvraag uitgeschreven om een naam voor dit pad te bedenken, dat het jaar daarvoor door wijkbewoners is aangelegd Twee bewoners kwamen met deze naam omdat even verderop de boerderij van de familie Timmermans had gestaan die de Witte hoeve genoemd werd.

De Bosscheweg

De weg Den Bosch-Boxtel is in 1741/42 aangelegd door de stad 's-Hertogenbosch "recht op den toorn van Boxtel". Sedert de totstandkoming van de spoorwegverbinding met Den Bosch, in 1868, was de Bosscheweg aanzienlijk minder druk geworden dan voorheen. Toen de auto kwam werd het weer drukker.

De brug over de Bosscheweg heet 't Schipke.' Op 10 juli 2012 werd de volledig vernieuwde brug officieel in gebruik genomen door wethouder Willie van de Langenberg.

De brug is genoemd naar dit cafe restaurant 't Schipke dat hier vroeger stond.



Ommetje Bankjesroute

6

- Aan de overkant van de weg op het pad naar de begraafplaats staat een bankje.

Villa Catherina

Het pand is in 1899 gebouwd als vrijstaande villa door Jan van der Eerden uit 't Schipke, die de villa noemde naar zijn zuster Cato en is in de loop der jaren in gebruik geweest als hotel en restaurant. De villa is geheel gerestaureerd. De hoofdbouw is voorzien van de authentieke dakkapelletjes, de zijvleugel en de serre aan de Dommelzijde is geheel vernieuwd en vergroot. Het interieur is op smaakvolle wijze in de oude luister hersteld en tevens aangepast aan de eisen van tegenwoordig. Op het terrein is een zg. koetshuis gerealiseerd alsmede een nieuw bijgebouw met zwembad. Door de zeer zorgvuldige



uitvoering en door enerzijds het bewaren van de originele eclectische stijl van de villa en anderzijds de modernisering qua indeling, inrichting en duurzaamheid is Villa Catharina weer een aanwinst voor de gemeente Boxtel.

7

- We gaan bij de rotonde, rechtsaf de Achterbergstraat in. Aan de rechterkant ligt het nieuwbouwcomplex Den Bergh.



Op deze plek stond vroeger Camping Den Bergh



8

- We lopen verder over de Achterbergstraat

Aan de linkerkant van de weg staat Molenweide.

Woon-zorgcentrum Molenweide maakte onderdeel uit van Stichting Dommelhoven en werd op 18-9-1972 geopend als verzorgingshuis voor bejaarde zusters van de congregatie van JMJ, die eertijds op Duinendaal woonden. Later vonden ook geestelijken uit het hele land er een verzorgde oude dag. Omdat het aantal religieuzen terugloopt kunnen sinds 2001 ook leken een plaatsje in het verzorgingshuis krijgen. Het tehuis bestaat momenteel uit driafdelingen: Molenweide, Molenhof / Molenwiek. Woon-zorgcentrum Molenweide ligt in een

woonwijk in Boxtel, ruim gesitueerd in een parkachtige tuin, met veel groen, waar het prettig wandelen is en de Dommel meanderend haar weg vindt. In Molenwiek wonen de Missiezusters van Onze Lieve Vrouw van Afrika. Molenhof bestaat uit aanleunwoningen voor één- en tweepersoons huishoudens. Er zijn luxe en sociale huurwoningen in Molenhof.

Vanuit Molenhof is er een vaste verbindingsgang met het woon-zorgcentrum Molenweide

Ommetje Bankjesroute

- 9**
- Net voor de brug staat een bankje, de brug heet den Tijber.
 - Net na de Rentmeester rechtsaf het pad op naar de Geitenwei,

De Geitenwei

Het begon op een braakliggend veldje met een geit aan een touw. Bewoners van de van Beekstraat zorgden ervoor dat er een speeltuintje kwam en een betere plaats voor de geit. Later kwamen er kippen en konijnen bij



- 10**
- dan linksaf, links aanhouden, bij de heggetjes rechtsaf de Baanderherenweg op, langs de Banier met de toren, die Magere Josje wordt genoemd.

Magere Josje

De Maria Reginakerk en de toren werden in 1595-1960 gebouwd In de volksmond werd de toren Magere Josje genoemd. In 1957 werd in Amsterdam een prostituee, bekend als Magere Josje, vermoord in haar Amsterdam. Omdat die moord niet werd opgelost was daar veel berichtgeving over. In 2005 werd de kerk gesloopt en bleef de toren staan er werd ingebouwd in het complex de Banier

Precies een jaar na de sloop van de Maria Reginakerk werd het officiële startsein gegeven voor de bouw van winkel- en appartementencomplex Banier. Het complex is aangekleed met tastbare herinneringen aan de



Maria Reginakerk. De eerste herinnering, een loden koker met oorkonde, werd door Maria Voets, directeur van woonstichting St. Joseph samen met emeritus pastoor Herman de Beer teruggeplaatst in kerktoeren Magere Josje.

- 8**
- Bij het volgende kruispunt rechts, na de winkels weer rechts af en we zijn weer terug bij de Walnoot
 - In de Walnoot zien we achterin de grote zaal op het podium de mozaïek deuren van de Voormalige Maria Reginakerk